

Een paar leerlingen van de school hebben zich indertijd uitgesloofd voor een goed doel. Het resultaat was: heel dankbare zusters. Lees maar:

J.M. + J.T.  
Pax Christi

Karmel, 19-2-'60.

Aan de leerlingen van het  
Henri van Veldeke College.

Geachte Heren,

Wij komen U hartelijk danken voor de doos margarine, welke wij van U mochten ontvangen en waar wij zeer blij mee waren. Een heel bijzonder woord van dank aan diegene onder U, die met dat plan voor de dag is gekomen, maar ook allen die zo spontaan hun bijdrage gegeven hebben.

Wij van onze kant zullen heel bijzonder voor U allen bidden en Gods zegen afsmeaken over Uw studie.

Met vriendelijke groeten  
Zr. Karmelitessen.

Van een heel ander gehalte, maar niet minder oprecht (en terecht) is het volgende briefje:

Aan de fietsenrijdende schoolgemeenschap  
van het Henric van Veldeke college.

MAASTRICHT, 9-3-'60

Een paar keer al ben ik de dupe geworden van een stelletje onbeschaafde, ongemanierde nozems, die zich alleen maar bezig houden met fietsen te beschadigen en op de een of andere manier te plunderen. Dit heeft mij (maar ook andere jongens!) al meer dan f 15,-- gekost. Kan hier nu niets tegen gedaan worden? Ja zeker. Laten we maar een voorbeeld nemen aan de Sphinx N.V. Deze maatschappij heeft een fietsenstalling liggen aan de Bosstraat: drie naast elkaar liggende houten huisjes, die open gaan 20 minuten vóór en na de vastgestelde werktijd. Indien dit nu ook bij ons was? Ik geloof zeer zeker, dat er dan heel wat minder van dergelijke ongelukken voorkomen. Zou dat niet gaan? Het kan natuurlijk ook op een andere manier opgelost worden als (en dit zeg ik uit naam van de gehele "rijdende" schoolgemeenschap) er maar minder van die V U I L E gevallen voorkomen.

Vriendelijke groeten,  
Een leerling ouwer school:  
L.B. - h.b.s.